

Jeugd



(Foto: Gerard Boersen)

IK HEET KOEN IK BEN ELF JAAR WIJ HEBBEN HONDEN

Wij hebben drie honden thuis en ze zijn van ons allemaal. De grote is een Riesen Schnautzer. Hij heet Busan en hij is 10 maanden. Hij is eigenlijk nog een baby. Dat zie je aan zijn vacht. Er zit nog veel bruin haar tussen maar hij wordt helemaal zwart en hij is ruwharig. Omdat hij in het tweede nest van de moeder geboren werd, moest zijn naam met een B beginnen. Papa kwam op het idee om hem Busan te noemen omdat dit een stad in Zuid-Korea is. Ik ben in Zuid-Korea geboren. Ik ben in die stad geweest maar ik ben er niet geboren.

We hebben ook nog twee kleine honden, een teckel, dat is Ollie en een Jack Russel, dat is Ukkie. Maar ik vind het heel leuk om ook een grote hond te hebben. We hebben een grote tuin dus er is plaats genoeg.

Als we op vakantie gaan in Duitsland of Oostenrijk, gaat Busan mee. Daar wandelen we dan in de bergen. Dat vindt hij heerlijk en soms mag hij dan los lopen.

Busan zit op cursus om goed te leren luisteren.

Hij is al geslaagd en hij was tweede van zijn groep. Daar moest hij twee minuten af en een minuut zitten. Als je 'plaats' zegt moet hij naar zijn riem lopen en dan 'af' gaan. Soms doet hij dat ook maar soms heeft hij er geen zin in! Als de honden heel vies zijn, worden ze gewassen. Busan wordt ook gekamd. Soms doe ik dat. De honden eten nog niet hetzelfde maar dat willen we wel gaan doen. Ze krijgen brokken en Busan krijgt nu nog brokken voor de jonge hond. Hij heeft ook een bot om op te kauwen. Ollie en Busan spelen vaak samen. Ze zijn vriendjes maar dat was in het begin nog niet zo. Ze moesten nog aan elkaar wennen. Het zindelijk worden ging wel goed. Altijd als hij geslapen had, brachten we hem naar buiten. Maar hij trekt mij omver als we gaan wandelen. Dat moet hij nog afluken. Iedere morgen voor school laten we de honden uit. Dat doen we allemaal om de beurt. Busan slaapt in de bench in de garage. Soms gaan we ergens naar toe waar de honden niet mee naar toe kunnen. Dan gaan ze in een pension. Als we een dagje weg gaan, zorgt iemand uit de buurt voor de honden. Busan houdt van zwemmen in de Maasplassen. Ik hou ook nog van badminton en ik zit op waterscouting. Ik zit nu in groep 8 op BC De Stapsteen.